

Overwinningen behalen!

Ik weet niet hoe het jou vergaat...Soms lees je de Bijbel of hoor je mooie preken. Het klopt allemaal, er is geen speld tussen te krijgen. Het klinkt mooi er worden mooie geestelijke termen gebruikt.

Maar er is één probleempje, *'ik zie het niet functioneren in mijn leven'*.

Vorige week hebben we bijvoorbeeld stilgestaan bij angst:

1 Johannes 4

¹⁷Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. ¹⁸De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf.

Een mooie Bijbeltekst, een mooie preek, geen speld tussen te krijgen, mooi uitgelegd, mooie geestelijke termen gebruikt...maar jij ervaart wel angst, voor God, voor mensen misschien...Hoe kan dat? Hoe kan het dat de vruchten van ons geloof soms niet lijken te functioneren in ons leven?

Of wat dacht je van deze:

1 Johannes 4

²¹We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

En jij worstelt met het liefhebben van de ander, vooral met die ene persoon die jou zoveel pijn heeft gedaan...Hoe kan dat?

Hoe kan het dat de vruchten van ons geloof soms niet lijken te functioneren in ons leven?

1 Johannes 3

⁹Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.

En jij worstelt met zonde. Je mist je doel. Door jouw gedrag breng je schade aan jezelf of aan een ander. Je relaties lijden hieronder. Het lukt niet om je gedrag duurzaam te veranderen. Hoe kan dat? Hoe kan het dat de vruchten van ons geloof soms niet lijken te functioneren in ons leven?

Zoals je waarschijnlijk weet bestuderen we al een tijdje de eerste brief van Johannes. Een brief die gaat over het leven, het *echte* leven. Niet over één of ander nep-christelijk leven waarin alles altijd op rolletjes lijkt te lopen. Nee, een brief geschreven om de lezer, om ons, te helpen met het echte leven. Want in jouw en in mijn leven spelen zich *echte issues* af. We worstelen met angst, vinden het moeilijk om lief te hebben, en er zijn zwakheden in ons leven. Misschien vind je het moeilijk om eerlijk te zijn hierover. Misschien voelt het als falen om te erkennen dat we het allemaal niet op orde hebben zoals we dat zouden willen.

Mijn advies is, ontspan je en ben eerlijk. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. God weet precies waar we doorheen gaan.

Dat is waarom Jezus *mens* geworden is. Jezus is gekomen om ons te helpen met de echte issues in ons leven. Jezus kwam niet een nieuwe godsdienst brengen, of interessante leerstellingen en theorieën. Jezus kwam het leven brengen!

Laten we onze tekst van vandaag lezen. We zijn in hoofdstuk 5 aangeland.

1 Johannes 5

¹Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. ²Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. ³Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, ⁴want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.

⁵Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (NBV)

(Het is voor ons niet moeilijk om ons aan Gods regels te houden. ⁴Want iedereen die een kind van God is, kan het kwaad van deze wereld overwinnen. We overwinnen het kwaad door ons geloof in Jezus Christus. - BGT)

Deze tekst gaat ons helpen met onze probleemstelling.

-Volgens Johannes is het niet moeilijk om ons aan Gods regels te houden, is het niet moeilijk om de ander lief te hebben.

-Volgens Johannes kunnen wij als kinderen van God, het kwaad van de wereld, zoals angst en zonde, overwinnen.

De meesten van ons herinneren zich nog het moment of de tijd waarin ze beseften, ik ben een kind van God. Het moment waarop je besepte dat '*Jezus de christus is, uit God geboren*'(v1).

Of misschien speelt zich dat proces op dit moment af in je leven. De ontdekking: *wow, Jezus is als mens naar de aarde gekomen, de zoon van God, om mij te helpen met mijn leven, om mij te laten delen in Zijn leven, wow...*

Het is vaak een proces, niet zozeer iets waar je een datum op kunt plakken. En altijd is het zo, dat God al veel langer bezig is de aandacht te krijgen in je leven. En dan ben je jezelf er van bewust: '*ik ben een kind van God.*'

Dan begint jouw reis samen met God.

En het is goed om je bewust te zijn van een aantal zaken.

1. Je bent een geliefd kind van God. Dat is zo en dat verandert nooit. Je kunt Gods liefde voor jou niet verhinderen!!

--pauze--

Je kunt, die vrijheid is er, misschien weglopen bij God, maar je niet verhinderen dat Hij van je houdt...

2. Je bent nu overgeplaatst in een ander koninkrijk. Een koninkrijk met een andere koning. In Gods koninkrijk zijn andere regels van kracht dan in de wereld. In Gods koninkrijk gelden Zijn principes. De wetten van de liefde. De onvoorwaardelijke liefde.
En die je mag groeien, je mag leren, je mag ervaren, wat die wet van de liefde betekent.
-God vindt ons waardevol, Hij heeft ons gemaakt, Hij houdt van ons
-We zijn geroepen om de ander lief te hebben en te dienen.
Dienstbaarheid is *het* kenmerk van zijn Koninkrijk.
3. Je bent begonnen aan een reis die je *leven lang* zal duren. Het is een reis, geen race. En tijdens die reis:
 - Leer je God, Vader-Zoon en Geest, steeds beter kennen. Je leert, uit ervaring, zijn liefde voor jouw kennen. Je leert, uit ervaring, wat het is om vergeving te ontvangen, als je gefaald hebt.
 - Je beeld van God verandert steeds, je leert hem beter kennen. Tijdens je reis met God zal je steeds opnieuw en steeds dieper overtuigd raken van Zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou.
 - Je leert Hem vertrouwen.
 - Verandert je houding ten op zichte van de mensen om je heen. Je ziet de gebrokenheid, de pijn, de eenzaamheid. Je krijgt compassie en liefde voor hen. Niet om wat ze doen. Je kunt het niet verhinderen. Het is Gods liefde, die in jou aan het werk is.
4. Je leert jezelf kennen. Ook jij bent een gebroken mens. God weet dat. Het is niet iets om je voor te schamen. Je leert dat je God keihard nodig hebt om in gezondheid te leven. Je leert leven in een gezonde afhankelijkheid van God.
En opmerkelijk genoeg maakt dat je 'onafhankelijker' in de ogen van mensen. En die onafhankelijkheid zit hierin dat je minder afhankelijk bent van wat mensen van je vinden. Je vindt je zekerheid, je identiteit in Hem.
5. Omdat je God vertrouwt, omdat je identiteit steeds meer door Hem bepaald wordt, wordt je minder bang voor mensen. Je durft je beter aan hen te geven. Je durft te steeds meer te openen. Je relaties worden dieper, je voelt je bij meer mensen op je gemak. Niet omdat mensen je niet kunnen afwijzen, maar omdat je minder afhankelijk hiervan wordt.
6. De reis die we samen met God maken is een reis waarin we steeds meer Gods realiteit ontdekken. Het is een reis naar de waarheid.
We komen uit de wereld, uit het koninkrijk dat geregeerd wordt door degene die Adam en Eva met leugens heeft verleid. De reis die we maken heeft ook te maken met het afleggen van de principes van de wereld, de principes van de duivel, de leugenaar vanaf het begin.

7. God heeft ons, als gemeente, aan elkaar gegeven.

1Johannes5

¹*Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.*

De gemeente hoort een veilige plaats te zijn, waar we kunnen groeien.

Een plek waar we kunnen leren van elkaar te houden.

Een plek ook waar we dienstbaar kunnen zijn.

Een plek om gekend te worden, om je te laten kennen.

1 Johannes 4

¹²*Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden.*

Je hebt zelf invloed op je proces van geestelijke groei, echt waar. Versta me alsjeblieft niet verkeerd. Je kunt je geestelijke groei nooit afdwingen, het is nooit een transactie: *ik doe dit Heer en nu moet u dat doen...*

Maar er zijn invloed factoren die logisch zijn:

- We kunnen ervoor kiezen om 'in Hem' te blijven.
'God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.'
(1Johannes4:16). We kunnen ervoor kiezen om God te betrekken in ons leven, om zijn ernaar te streven zijn wil te doen, Hem beter te leren kennen. Je kunt ervoor kiezen om regelmatig de Bijbel te lezen, om aanbiddingsmuziek te luisteren enz.
- We kunnen ervoor kiezen anderen te betrekken in ons leven. We kunnen ervoor kiezen betrokken te zijn bij anderen in hun leven. We kunnen voor ons laten bidden. We kunnen bidden voor anderen. We kunnen anderen bemoedigen.
- Dienstbaarheid is altijd een sleutel, het is een kenmerk van Gods koninkrijk. Je kunt ervoor kiezen om dienstbaar te zijn in de gemeente. Je zult zien dat er dan bijna vanzelf betrokkenheid bij anderen ontstaat. Er ontstaan vanzelf relaties. Het helpt ook jezelf om gekend te worden door anderen.

[Ik wil eindigen met een persoonlijk verhaal.]

Ik vertel je dit ter bemoediging. We zijn op reis. Ik ben op reis. Soms lopen we vast, soms is het twee stappen vooruit en één achteruit. Jij en ik maken dezelfde reis. De reis van ons leven. Een reis waarop we de Heer beter leren kennen, een reis waarin we onszelf leren kennen en waarin we steeds meer verbonden raken met onze omgeving.

We kunnen bewust stappen van geloof zetten:

- We kunnen bewust de Heer zoeken
- We kunnen bewust de ander zoeken
- We kunnen bewust uitstappen in dienstbaarheid.

1 Johannes 5

Het is voor ons niet moeilijk om ons aan Gods regels te houden. 4Want iedereen die een kind van God is, kan het kwaad van deze wereld overwinnen. We overwinnen het kwaad door ons geloof in Jezus Christus. – BGT

AMEN